

**INTERVIEW** 45 jaar geleden begon Dens Vroege aan haar boek over haar eigenninnige lapjeskat

# Lapje vindt na kilometers lopen oude huis terug

Het bleef lang onaf in de la, maar nu is 'De geur van veiligheid' er. Een boek en luisterboek in één.



Petra Bies  
p.bies@mediahuis.nl

**Den Helder** ■ Een kat die na een verhuizing naar buiten schiet en verdwaalt, om vele weken later uitgemergeld neer te strijken bij het oude huis, tientallen kilometers verderop. Zo nu en dan duikt er in de media zo'n wonderlijk verhaal op. Dens Vroege maakte het mee met haar eigen Lapje en wat doe je dan als schrijfster? Je zet het op papier.

Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. 'De geur van veiligheid', zoals het boek is getiteld, ontstond 45 jaar geleden, kort na de zwerftocht van haar lapjeskat. Het is daarmee feitelijk ook het eerste boek van Vroege. „Het was er al die 45 jaar al in een oervorm, allemaal velletjes met aantekeningen. Ik had het destijds met mijn journalistieke werk en drie kinderen te druk om er een boek van te maken.”

## Moment

De 81-jarige Vroege, die voor de Helderse Courant de serie columns 'Mijn jeugd in Den Helder' schrijft, ontpopte zich in latere jaren tot een productieve auteur. Het poezenboek in wording, achterin de la werd nooit vergeten. „Ik heb het wel eens opgepakt, maar dan toch weer teruggelegd. Kennelijk moet het moment daar zijn.”

En de coronatijd lijkt zo'n moment, denkt haar uitgever Peter Steenkamer van 'Woord in blik', die Vroege aanspoorde wat te doen met de 45 jaar oude aantekeningen. „Zoals op de cover staat is het een boek voor poezenliefhebbers van 8 tot 80 jaar”, zegt Steenkamer. „We wilden iets bijzonders doen voor al die mensen en kinderen die nu door het virus nergens anders vertier kunnen zoeken dan thuis. Daarom hebben we besloten van dit leesboek tevens een luisterboek te maken. Twee in één. Zoiets werd nog niet eerder gedaan.”

## Luisterboek

Het luisterboek is heel eenvoudig te activeren, door met de camera van een mobieltje de QR-code in het boek te scannen. Vroege leest het boek zelf voor, in de sfeer van een hoorspel. Wel even een klus, want het boek telt honderd pagina's. „Ik heb het thuis opgenomen, in delen, dat was goed te doen.”

'De geur van veiligheid' is voor een groot deel autobiografisch, het gezin dat erin figureert is haar eigen gezin van toen. Met een dagelijks leven zoals dat in de jaren zestig was; met de melkboer aan de deur, een snorrende kachel in de woonkamer, grijze vuilnisbakken langs de weg en een warme maaltijd tussen de



Dens Vroege, met boek én mondkapje. 'De geur van veiligheid' heeft een corona-cadeautje in de vorm van een luisterboek dat via een QR-code op de achterflap is te activeren.

PR-FOTO

“  
Het is grotendeels autobiografisch. Wat ze de weken dat ze onderweg was allemaal heeft beleefd, weet ik natuurlijk niet, dat heb ik gefantaseerd

middag. Het leven van Lapje, zoals het katje heet, begint zoals het destijds voor veel katjes begon - om meteen te eindigen. Het ongewenste nestje (sterilisatie was er meestal niet bij) wordt door de eigenaar verdronken, maar Lapje moet aan zijn aandacht zijn ontsnapt.

## Veiligheid

Lapje is uitermate eigengereid en kiest zelf bij wie ze wil wonen: bij het meisje Jet met wie ze een innige band krijgt, al bij de eerste kennismaking. „...De kinderhand rook naar gras en aarde, maar ook naar iets anders. Iets dat ze niet meteen thuis wist te brengen. Heel nieuwsgierig werd ze naar dat onbekende. Het was de reden dat ze niet onmiddellijk haar nagels uitsloeg zoals ze gewend was, maar zich op liet tillen. Weer snoof ze aandachtig aan het meisje, haar rode haren, de dikke wollen trui en haar koesterende handen. Terwijl ze die geur op zich in liet werken, besefte ze wat het

kon zijn. Het kind droeg de geur van mensen, die sterk en indringend was. Daarnaast rook ze op een bepaalde manier naar aandacht, warmte en veiligheid. Dat waren dingen die ze lang niet meer had ervaren. Eigenlijk niet meer sinds ze was weggehaald bij haar moeder...”

## Onderweg

Vroege vertelt het verhaal wisselend door de ogen van de mensen en van Lapje. Een bijdehante kat, die in en rond het huis de nodige streken uithaalt. „Wat ze de weken dat ze onderweg was allemaal heeft beleefd, weet ik natuurlijk niet, dat heb ik gefantaseerd.”

'De geur van veiligheid' kost vijftien euro en is verkrijgbaar in alle (online) boekwinkels. ISBN: 978-94-91389-23-8

Op de website [www.densvroege.nl](http://www.densvroege.nl) onder 'boeken' is het begin van het luisterboek te beluisteren.



## Acht jongen

Vroege is een kattengek en er wandelden er veel door haar leven, maar Lapje was wel de eigenaardigste. Alleen al het feit dat ze een nest met acht jongen kreeg. Gemiddeld zijn het er bij een huiskat drie tot vijf. „Maar zij had er acht. We waren er wel even mee bezig om die uit te venten.”